

Kleding

Het is slim om een schone broek mee te nemen naar school. Het komt nog weleens voor dat er een broek nat wordt. Dit van het spelen of van een 'wc ongeluk'. Van spelen wordt je vies, leve de wasmachine!



Op school is een buitenruimte waar we veel kunnen beleven, daarom gaan we graag naar buiten. Het zou erg fijn zijn als er met de kledingkeus rekening wordt gehouden met het weer. Weer of geen weer, we kunnen dan op avontuur in de buitenlucht.

Je hebt op school je eigen kastje voor je tas en jas. Het is handig dat je tas niet te groot of te dik is zodat deze in je kastje past.

In het speellokaal kunnen we ons uitleven. Neem je gym schoenen mee naar school dan kun je ook spelen in het speellokaal. Makkelijke gym schoenen met elastiek of klittenband zijn handig, graag met een stroeve zool.

Ziek?

Ben je ziek en kun je niet naar school komen? Dan is het handig dat je papa of mama even belt, voor 08.30 uur, naar school om je af te melden.

Informatie

Eén keer in de twee weken komt 'de Weekbabbel' uit, dit is de nieuwsbrief van de school.

Op het kleuterplein, de gang tussen de kleutergroepen in, kunnen jij en je papa en mama zien waar we op school mee bezig zijn.

Heb je een vraag of heeft jouw papa en/of mama een vraag dan kunnen jullie deze altijd stellen. Trek je juf of meester maar aan de mouw.

We gaan er een gezellige en leerzame tijd van maken.

Groeten van Ria, Ellen en Gerjan.

Berenhol Tijgerwoud Vossenhol



**Jenaplanschool
In De Manne**

Informatie onderbouw

Hallo beer, tijger, vos,

Welkom in de onderbouw, gezellig dat je bij ons op school bent. In deze folder kun je informatie vinden over de onderbouw van jenaplanschool In de Manne.

Schooltijden

maandag: 08.30 uur tot 14.30 uur

dinsdag: 08.30 uur tot 14.30 uur

woensdag: vrij

donderdag: 08.30 uur tot 14.30 uur

vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur



Brengen en halen

Om 08.15 uur gaat de deur open en mag je naar je groep gebracht worden. In de kring staat er al een stoel of een bank voor je klaar en mag je een boek gaan lezen. Wees om 08.30 uur binnen want dan kunnen we gezellig samen beginnen.

Als de school uit is lopen we samen naar buiten. Het is handig als degene die jou op komt halen op het schoolplein staat, tussen de hekken. Zo kunnen we goed zien wie al is opgehaald en houden we het veilig.

Kom je op de fiets naar school? Helemaal goed!:) Zet je fiets dan in het fietsenrek. In de groep is een bakje om je fietsleutels te bewaren.

Koffertje

In de onderbouw hebben we verschillende koffers, zoals een letterkoffer, bibliotheekkoffer en soms een voorleeskoffer. Af en toe mag je een koffer mee naar huis. Dan kun je thuis met de koffer aan de slag.

Eten en drinken

Elke dag neem je eten en drinken mee naar school. In de ochtend hebben we een fruitkring waar we samen fruiteten. Op vrijdag is het koekjesdag en dan mag je een gezond koekje meenemen naar school (Sultana, Liga of ontbijtkoek). Tussen de middag eten we een broodje. Alleen op vrijdag niet, dan hebben we een korte dag en lunchen we niet op school. Jouw drinken mag je aan het begin van de dag in de bakjes doen die op de gang voor de deur staan. Er is een bak voor de fruitpauze en een bak voor de lunchpauze.

We zien graag dat jullie drinken meenemen in afwasbare bekers, i.p.v. pakjes of flesjes. Dit is beter voor het milieu. Om dezelfde reden zien we boterhammen liever in een broodtrommel i.p.v. plastic zakjes of aluminiumfolie.

Weekviering

Tijdens een weekviering laten we zien wat we hebben geleerd, hebben gedaan en waar we trots op zijn. Iedereen is welkom, papa's, mama's, opa's, oma's kunnen om 13.45 uur langskomen om de weekviering te bekijken. De weekvieringen vinden meestal plaats in het speel-lokaal. Op de kalender kun je zien wanneer er een weekviering is.



Verjaardag

Als je jarig bent, gaan we dit natuurlijk vieren. We vieren je verjaardag gelijk om 08.30 uur. Je mag dan trakteren, liever niet op lolly's of kauw-gum, en we gaan voor je zingen. Na het feestje in de klas mag je met twee klasgenootjes langs alle juffen en meesters met een kaart en een traktatie. We maken er een feestje van!

